

2011-03-24



Motion till kommunfullmäktige
i Jönköpings kommun

Redovisa friskolornas ägarförhållanden och ekonomiska resultat i kommunens årsredovisning

Av de skattepengar som 2009 nyttjades för vård, skola och omsorg användes 487 miljarder till verksamhet i offentlig regi. 32 miljarder överfördes till privata aktörer i allmänhet och 29,4 miljarder till verksamheter ägda av riskkapitalbolag. Det är en ökning med 32 procent jämfört med 2007.

Avregleringar och privatiseringar av offentlig verksamhet inom utbildning, vård och intresserar av naturliga skäl riskkapitalister och investmentföretag. Här finns, som en företrädare för riskkapitalföreningen uttrycker det "en given marknad med en given kundmassa". Som bekant är dessa typer av bolag ute efter reavinster enligt ett enkelt recept: köpa verksamheter och efter några år sälja dessa.

De marknader som öppnas är rena drömmen för lugade spekulanter: investeringarna är redan gjorda, verksamheterna är inte kapitalintensiva och, som grädde på moset, skattefinansieringen är en säker och trygg inkomstkälla.

2009 gick 10,6 procent av kommunernas totala kostnad för skolan till s k friskolor - 2007 var andelen 7,5 procent. De tio största skolkoncernerna har ett fyrtiotal bolag som driver 316 skolor med 70 000 elever. 2009 var omsättningen från dessa bolags skolverksamhet 5,5 miljarder och den samlade rörelsevinsten 420 miljoner kronor. Riskkapitalbolagens vinster försvinner ut ur landet och i vissa fall, vilket är fallet med friskolekoncernen Academia, till s k skatteparadis.

För lata kapitalister som inte orkar utveckla sina verksamheter och/eller satsa nytt blir det svårt att avstå från de erbjudanden och möjligheter som erbjuds. Ja, vårt land framstår numera som ett föredöme internationellt: "We have seen the future and it works", säger Storbritanniens utbildningsminister Michael Gove som nu under buller och bång importerar den "svenska modellen".

Även i vår kommun ser vi en kraftig ökning av privata aktörer inom skola, vård och omsorg. Förvisso ned gott stöd av den styrande majoriteten. Jönköping är utomordentligt intressant för privata skolföretag och floran av privata aktörer växer ständigt. Denna vecka har t ex de två utbildningsnämnderna behandlat dryga tjugotalet ansökningar om att etablera friskola i kommunen.

Att redovisa hur vi nyttjar och förvaltar våra gemensamma resurser och angelägenheter är en självklarhet i ett öppet och demokratiskt samhälle. Idag behandlar kommunfullmäktige årsredovisning för år 2010. I denna redovisas på ett föredömligt sätt kommunens verksamheter i siffror och med förtydligande kommentarer.

Rörande de sk friskolorna i vår kommun är informationen i årsredovisningen knapphändig. I stort begränsar sig informationen till antalet elever i dessa. Då friskolornas verksamhet är skattefinansierad är det av intresse att veta hur våra resurser nyttjas och vart eventuella överskott tar vägen, inom landet och utom landet. Detta inte minst med tanke på att det bland aktörerna i kommunen finns riskkapitalbolag.

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknad

att ägandeförhållandena i de friskolor som är etablerade i Jönköpings kommun redovisas i kommunens årsredovisning,

att friskolornas omsättning och vinst redovisas i kommunens årsredovisning,

att vart eventuell vinst tar vägen likaledes redovisas i kommunens årsredovisning.

Jerry Hansson
Vänsterpartiet