

”Kyrkan måste sätta skogens bevarande och klimaträttvisa före vinstintresset.”

ELLEN SKÅNBERG

”Alla vi antirasister och socialister måste ta ansvar. Jag röstar för en stark vänster i kyrkan.”

DANIEL SESTRAJCIC

”Det är viktigt att även kyrkopolitiker prioriterar en omfördelning av resurser jämlikt och solidariskt.”

MONA OLSSON



RÖDA RÖSTER

Rösta på Vänstern i Svenska Kyrkan i kyrkovalet 19 september



Solidariteten segrar

Styrkan i solidaritet visar sig i människors omtanke om varandra och i människors engagemang när vi utmanar orättvisor tillsammans för en bättre värld.

Klimatet kan inte vänta

Vår kyrka ska stå upp för klimaträttvisa så vi kan lämna över en grön planet till kommande generationer att leva på.

Flyktingamnesti

Påskuppropet visade på styrkan i en aktiv kyrka för asylrätten och papperslösa. Idag behöver ensamkommande i Sverige amnesti.

Människans lika värde

När vi bryter brödet och delar det vi har och ser till att det räcker till alla så utmanar vi de mäktigas rikedomar och ställer upp för varandra.

Allas kärlek är vacker

Kärlek och respekt är grundbulten i vår tro, din rätt att oavsett sexuell läggning eller könsidentitet bli inkluderad är för vänstern självklar.

Stå aldrig ensam

Ensamhet är livsfarlig. Vi människor behöver gemenskap och samhörighet som ger värme, kraft och stöd när det behövs.



Med musiken som kraft kan vi förflytta berg och riva murar. Hur blir det när Vänsterkören samlar 100+ för att sjunga in klassikern **You're the Voice** som valsång för *Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK)*. Det kan du kolla in på solidariskkyrka.se eller via QR-koden.



Kolla också in vår Spotify-lista. Sök på *Vänsterns valseger 2021*.

Därför röstar jag på Vänstern i kyrkovalet



Paula Dahlberg, Värnamo
– Medmänsklighet, kärlek och omtanke är vad som ska genomsyra det kyrkliga livet. För mig är det viktigt att rösta för en öppen, kärleksfull och inkluderande kyrka som utvecklas i takt med tiden.



Åke Pettersson, Huskvarna
– Det handlar om att praktiskt tillämpa det kristna kärleksbudskapet. Påskuppropet är ett bra exempel där kyrkan agerade och värnade om asylrätten. Vi måste också försvara skapelsen, vår miljö.



Maria Garmer, Växjö
– Det är viktigt att rösta även om man inte går i kyrkan, och att rösta på förtroendevalda som står upp för jämställdhet och HBTQ-personers rättigheter och som tar avstånd från alla former av rasism.



Ingmar Hjalmarsson, Oskarshamn
– Kyrkan ska vara öppen och inkluderande för alla som söker sig till den. Kyrkan ska arbeta för en ny ekonomisk världsordning där ekonomiska resurser fördelas rättvist efter människors behov.

”I kyrkan behövs ett mycket, mycket större engagemang för flyktingar och för dem som har det svårt”

Möten mellan kulturer berikar



Monica Johansson föddes i Iran 1942 av svenska föräldrar, men tiden där minns hon inte mycket av då hon var väldigt liten.

Desto starkare är minnena från Tyskland där hon bodde åren efter kriget och mötte barn som lekte med de enklaste leksaker och som fick turas om att gå till skolan för att det inte fanns kläder så det räckte till alla. Det gav en djup känsla av hur det är att leva i armod och orättvisa och av vikten att dela med sig.

Uppväxten där hon träffat människor med många olika nationaliteter har också gett Monica en öppenhet och nyfikenhet som hängt med hela livet. Människor är alltid välkomna, och vi människor berikar varandra med våra olika kulturer och religioner, säger Monica. Jag har fem vuxna barn som alla är utflugna, men nu har jag min hyresgäst från Syrien som bor hos mig.

Det har alltid funnits ett stort engagemang hos Monica som är aktiv i en rad olika föreningar. Fred, kultur, nykterhet och kyrkan. Miljöfrågorna har hon också från åren som miljö- och hälsoskyddschef i Oskarshamns kommun. Det jag jobbar med drar åt samma håll. Människors väl och ve, och att man ska få bli accepterad för den man är, säger hon. Däre-

mot behöver man inte acceptera allt som alla gör. Det är skillnad på att döma och fördöma.

I kyrkan behövs ett mycket, mycket större engagemang för flyktingar och för dem som har det svårt, tycker Monica. När stiftet slopade stödet till Hela Människans verksamhet protesterade jag. De människorna behöver någonstans att ta vägen. Diakonin, kyrkans sociala arbete, är viktigt. Kyrkan ska också ha ett interreligiöst samarbete. Olika religioner och kulturer har influerat varandra i historien och gör det idag. Alla har rätt utöva sin religion inom svensk lag.

En av de saker Monica är mest stolt över att ha påverkat under sina hittills åtta år i kyrkopolitiken är bevarandet och renoveringen av Tallnäs Stiftsgård. Det är något jag kämpat för och där det funnits olika åsikter. Jag hade en fruktansvärd konfapräst. Mitt engagemang för kyrkan kunde ha tagit slut där, men senare har jag sett att alla inte är såna. Nu är jag glad att konfaläger kan fortsätta hållas i Tallnäs och många ungdomar kan få en finare konfirmation än jag fick. Vi måste se till de unga, lyssna på dem och få dem att trivas i kyrkan.

Monica Johansson
nr 1 på ViSKs valsedel i Växjö Stift

EN RÖST FÖR KULTUREN I KYRKAN

Musik och konst för freden och miljön

Birgit Söderström har spelat piano sen hon var åtta år och när hon var 15 fick hon börja spela orgel. Orgeln är som en hel orkester, ett mäktigt instrument, säger Birgit. Det blev att hon tog kantorsexamen. Och dessutom gick konsthögskola. Nu har hon hunnit vara kantor i Norrahammars församling i 35 år och bildlärare åt åtskilliga kullar högstadiungdomar på Junedalsskolan i Jönköping. Hon har sjungit och spelat, lett körer och målat, bland annat stora väggmålningar i HV71s klubbhus och på Idrottshuset.

Jag är en konstnärssjäl som brinner för kulturen i kyrkan, säger Birgit. Jag vill att många ska få uppleva musik och konst. Gudstjänsterna är viktiga för mig, att vi firar tillsammans i olika åldrar och umgås över kyrkkaffe efter. Men det som fyller kyrkan är ju kulturen, musiken får folk att lyssna. I mitt jobb kunde jag kombinera musikgudstjänster med konstutställningar.

Miljön är en viktig fråga för Birgit. Idag



Birgit Söderström
nr 2 på ViSKs valsedel i Växjö Stift

”Kyrkan ska verka i solidaritet med alla människor för fred och rättvisa i världen.”

varnar forskarna att vi inte når 1,5-gradersmålet, säger hon. Det är skrämmande att det går så fort. Nu är det bråttom att vi alla ställer upp för att rädda vår planet. Svenska kyrkan måste vara vägledande i arbetet för att värna Guds skapelse, säger Birgit och lyfter fram biskopsbrevet om klimatet, ett kyrkans klimatmanifest som gjorde starkt avtryck i miljödebatten.

Att kyrkan ska vara öppen och välkomnande är viktigt för Birgit. I våra vackra kyrkorum kan vi tända ljus för dem som betytt mycket för oss och begrunda stillheten och vår existens. En fristad från det kommersiella och individualistiska samhället. Här ska finnas utrymme för möten med människor och dialog. Vi behöver se våra medmänniskor och lyssna på dem. Kyrkan ska verka i solidaritet med alla människor för fred och rättvisa i världen. En värld där vi kan känna oss älskade och trygga.

FAKTA KYRKOVALET 19 SEPT

Är du minst 16 år på valdagen och medlem i Svenska Kyrkan har du rösträtt. Du röstar i lokalen som anges på ditt röstkort eller i valfri öppen vallokal. Ta med röstkort och ID-handling. Förtidsröstningen startar 6 september och valdagen är 19 september.

Partipolitiskt obundna Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) ställer upp i valet till kyrkomötet, de flesta stiftsfullmäktigen och många kyrkofullmäktigen – vi hoppas få din röst och förtroende.

DIN RÖST BEHÖVS!

Sex anledningar att rösta i kyrkovalet

1. Mobilisera mot extremhögern

Sverigedemokraterna använder kyrkovalet som en språngbräda för att driva kyrkan i en högerkonservativ riktning och påverka hela samhällsutvecklingen med sitt främlingsfientliga och rasistiska gift. En röst på ViSK ger dem inte den chansen.

2. Solidaritet här och i världen

I mässan bryts brödet. Ett bröd som bryts och räcker för alla. Så ska brödet delas i vardagen. Utifrån denna hållning bedriver kyrkan sitt diakonala arbete. Svenska kyrkan är en stark samhällsaktör i solidaritet med utsatta människor i Sverige och världen. Vi vill förstärka det arbetet och att kyrkan ger förtryckta en röst att höras med.

3. För en feministisk kyrka

Vår kyrka är feministisk och värnar om alla kvinnors rättigheter både i kyrkan och samhället. Alla tjänster och uppdrag i kyrkan ska vara öppna för kvinnor och alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut. HBTQI-personers rätt till full delaktighet i kyrkan ska garanteras.

4. Stöd den demokratiska folkkyrkan

Många medlemmar, anställda medarbetare, ideellt arbetande och hårt engagerade volontärer i svenska kyrkan gör ett fantastiskt arbete i solidaritet med utsatta. Vi är en solidarisk rörelse med alla dem och vill stötta deras engagemang för en demokratisk och radikal folkkyrka som förändrar.

5. För en antirasistisk kyrka

Vår kyrka är öppen och välkomnande för alla människor – vare sig du bott i Sverige hela ditt liv eller nyss kommit hit. ViSK arbetar för en generös flyktingpolitik och vill stärka kyrkans stöd till papperslösa och ensamkommande.

6. För en klimatsmart kyrka

I respekt för allt levande och vår egen överlevnad är det nödvändigt att ta ansvar för klimat- och miljöfrågorna. Kyrkan måste gå före, inte minst som en av Sveriges största skogs- och markägare. Skogens bevarande och planetens överlevnad ska alltid gå före vinstintresset.

KRÖNIKA

I skogens katedral och gemenskap

På den tid när jag själv gick i Vasseruds folkskola, där de gammaltestamentliga äventyren gestaltades med hjälp av planscher hängande på en stadig spik och sjöng vi "Tryggarekan" så att taket nästan lyfte. På 1950-talet alltså, men följande anekdot ska berättas på det mål som är i bruk på Norrlandskusten. På mammas fråga hur det var i skolan idag, svarar pojken:

– Jo, vi hade kristendom och Jesus stekte strömming så det räckte till allihop!

Jag tycker om den där berättelsen. I sin enkelhet förmedlar den det fina i att dela med sig, att maten ska räcka till alla. Om det skriker i magen på den som står näst intill mig så mår jag heller inte så bra!

Vissa värden kan sägas vara eviga men är ändå underkastade tidens påverkan. Till dessa värden hör inte bara den enskilda människans unika värde, utan också den värld som vi delar och lever i. Det jordklot som vi har till låns generation efter generation. Naturens sinnrika ordning är i sig ett mirakel, dess förmåga till förnyelse och överlevnad inger både hopp och glädje. Men också något mer: En anmodan om vårt ansvar, om att värna själva livet och växandet. Samspelet mellan naturen, vår livsmiljö, och samhället i stort är för framtiden livsavgörande. Det finns värden som inte går att omvandla till pengar, värden som är omutbara, och som finns i sin egen rätt.

När Gunnar Ehne i sin älskade dikt "Kvällsböna" frågar Gud om det finns nån skog i himlen pekar också han på detta så värdefulla: En plats för eftertanke, ro och kanske till och med drömmar. På sätt och vis är skogen en sorts motsvarighet till de väldiga katedralerna nere i Europa. Men också våra kyrkorum är värdefulla som gläntor i vår brusande samtid, ett ställe där alla kan finna sin plats och känna sig välkomna.

"Jesus stekte strömming så det räckte till allihop"



Bengt Berg,
är författare från norra Värmland
som kandiderar för ViSK

Vi som **röstar rött** i kyrkovalet vill ha

Ett **solidariskt** samhälle!

Där ingen hamnar efter och alla tillåts vara med. Tillsammans skapar vi utrymme för varandra att växa som människor. Solidariteten är grundbulten i ett starkt samhälle med trygghet.

En **hållbar och klimatsmart** kyrka!

Som tar klimatnödläget på allvar. Som en av Sveriges största skogs- och jordägare ska vi inte sätta vinstintresset först utan vår gemensamma planet. Hållbart jord- och skogsbruk för den biologiska mångfalden i våra trädgårdar, kyrkogårdar och skogar.

Musik åt **folket!**

Musiken är oundgänglig i kyrkans liv, här samsas konstmusik och folklig musik. Särskilt kyrkokören är en växtplats för tro och liv. Kyrkans resurser, personella och ekonomiska, ska fördelas så att musiken når ut till många.

En **trovärdig** kyrka

Som vågar möta framtiden med mod, solidaritet och öppenhet. En självklar del är det sociala arbete där kampen mot fattigdom, förtryck och för människors lika värde i samhället är det viktigaste uppdraget.

Kyrkovalet påverkar oss alla. Extremhögern mobiliserar för att stoppa kyrkans arbete för utsatta och förtryckta. Du som tror på mänskliga rättigheter. Du som är antirasist och feminist. Du som vill se mer demokrati och mindre nationalism. Du som är vänster använd din röst och rösta för en demokratisk folkkyrka.

www.solidariskkyrka.nu



Rösta 19 sept
Din röst är viktig!